

Balletje blazen

Galaten 5:25-2

“Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. ...laten we leven zoals de Geest het wil.”

Opdracht:

Op de vloer liggen lijnen in verschillende kleuren.

De blauwe lijn is het spoor van ‘vriendelijk-zijn’.

De groene lijn is het spoor van ‘blijdschap’.

De rode lijn is het spoor van ‘moedig en dapper zijn’.

- Neem een balletje in de juiste kleur en leg die aan het begin van de lijn.
- Blaas met een rietje het balletje vooruit. Lukt het om het balletje recht over de lijn te blazen?!



Om door te praten:

- Hoe vind jij het als mensen vriendelijk zijn tegen jou? Lukt het jou om aardig te zijn tegen mensen?
- Wat maakt jou blij?
- Kun jij iets vertellen over iets wat je hebt gedaan wat je heel spannend vond? Vind jij jezelf ook moedig en dapper?